

GEDICHTEN bij project 2018: De lijdende dienaar van de HEER 2.0

MAANDAG

Hij heeft onze smarten gedragen - E. Ijskes-Kooger
Jesaja 53: 4

Hij heeft al ons leed op Zijn schouders genomen,
de ziekten gedragen, de pijnen gevoeld.
Hij heeft aan het lijden niet willen ontkomen,
Hij wist wat Hij deed, en wat God had bedoeld.
Zijn leven is hier als met voeten getreden,
het veld van Zijn ziel is met onrecht bezaaid.
Hoe heeft Hij geworsteld, hoe heeft Hij geleden;
maar recht en gerechtigheid heeft Hij gemaaid.
Hij heeft al de smarten der wereld gedragen,
Hij groef door te sterven de vijand het graf.
Hij heeft door te sterven de satan verslagen,
Hij nam door te sterven de schuld van ons af.

DINSDAG

Wie kent Zijn Pijn – Truus Bijzet-Pullen

Wie kent de pijn van onze Heer?
Van 't zondeloos door 't leven gaan,
mens, maar anders toch dan wij,
die afgestompt in 't leven staan.

Wie kent de smart van onze Heer?
Als de hand van God zo op je drukt,
eenzaam is dan je weg, vol smaad.
Ging ooit een mens zo diep gebukt?

Wie kent de Liefde van de Heer?
Voor ons is Hij die weg gegaan,
voor ons, die leefden in de dood,
trok Hij de jas van lijden aan.

Wie kent het offer van de Heer?
De spot, de haat, dat wrede kruis –
gehoorzaam zonder één verwijt,
bracht Hij ons zo bij Vader thuis.

WOENSDAG

Pilatus – Janneke Troost

Ik sta hier en weet niet wat ik moet doen,
het volk wil deze Man alleen maar doden.
Ik vind geen schuld in deze man,
hoe hou ik vrede onder de Joden?

Als ik eerlijk ben laat ik Hem vrij,
want Hij heeft niets verkeerd gedaan.
De Joden kunnen naar de keizer gaan
en dat kost mij dan misschien mijn baan.

Dit volk maakt het mij zo moeilijk
vooral die mensen van het Sanhedrin.
Laat ik deze Jezus leven of
geef ik het volk nu maar zijn zin?

Als ik ze nu eens laat kiezen tussen
Jezus en Bar-abbas de moordenaar,
dan lijkt mij het antwoord wel
duidelijk en ben ik met hen snel klaar.

Het volk heeft gekozen: ze
brachten Jezus naar het kruis.
Bar-abbas was weer vrij en
mocht weer naar zijn huis.

DONDERDAG

Simon van Cyrene – Arie Maasland

Ik droeg het kruis terwijl de wereld joelde
achter Hem aan, en kreeg een stevig deel
van alle spot die ze voor Hem bedoelden.
Ik wilde niet, het kostte me te veel.
Onder de dwarsbalk en de ruwe handen
van de soldaten kromp ik in elkaar.
De pijn viel zwaar, maar zwaarder viel de schande.
Ik liep te zwoegen als een moordenaar.

Totdat ik waarnam, met vernieuwde ogen,
hoe Jezus deze kwelling onderging.
In Zijn gestalte zag ik mededogen
dat sterker was dan de vernedering.
Mijn schouders werden blauw, de Zijne bloedden.
Ik was onwillig, Hij was als een lam.
Dankzij het kruis begon ik te vermoeden
hoe groot de last was die Hij op zich nam.

Ik voelde hoe mijn dwarsbalk zware zonden
Hem raakten in Zijn lichaam, in Zijn hart.
Zo werd ik gaandeweg aan Hem verbonden:
ik deelde in Zijn liefde en Zijn smart.
Dit kruis leek zinloos, maar het was een zegen.
Het heeft mijn leven richting God geleid.
Dankzij het kruis heb ik een wil gekregen
die buigzaam is; ik raak mijn zelfzucht kwijt.

Ik heb het kruis van Jezus meegedragen,
mijn voeten in Zijn donkerrode spoor.
Ik wilde niet, ze hebben me geslagen.
Toen moest het maar, nu dank ik God ervoor.

ZATERDAG

Nu is het stil - Cobi van der Hoeven www.myplaceofpeace.com

Nu is het stil
men zwijgt in alle talen
geen enkele vogel
zingt nu nog zijn lied
de aarde lijkt voorgoed verlaten
omdat Jezus stierf en ons verliet.

De zon gaat onder
en geen sterren stralen
aan het hemels firmament
de wereld huilt
ontelbare bittere tranen
omdat Jezus als Zoon van God
niet werd gekend.

Het graf is dicht
hermetisch afgesloten
en Jezus daalt ter helle af
om te verkondigen
dat Hij heeft overwonnen
en ten derde dage
zal opstaan uit het graf.

Nòg is het stil
nòg zwijgen alle stemmen
maar in de hemel wordt zijn komst
al voorbereid
de aarde zucht en beeft
in een blij verwachten
want Jezus leeft
Hij komt, 't is bijna tijd!