

Gedichten Stille Week 2019 – De laatste dagen

maandag – René van Loenen = Lied 187 (LB 2013)

Runderen, schapen en duiven te koop!
Honderden feestvierders lopen te hoop.
Kopers en verkopers, aanbod en vraag:
er is veel te doen in de tempel vandaag.

Loven en bieden, het hoort er toch bij.
Wissel je geld en de winst is voor mij.
Prijzen en koersen, geschreeuw en gekijf:
er gaat heel wat om in het tempelbedrijf.

Jezus verschijnt en Hij ziet alles aan:
afzet en omzet, geldzuchtig bestaan.
Woedend verdrijft Hij met gesel en touw
die afgoderij uit het tempelgebouw.

Dit is het huis van mijn Vader, zegt Hij.
Heilig het daarom en houd het dus vrij
van de verslaving aan goud en genot.
Geen diensthuis is dit, maar de tempel van God!

dinsdag – De kruisweg, Joke van Sliedregt

'k Wil u vertellen van de weg die Ik moet gaan,
om 't Koninkrijk der hemelen op te richten.
Dat Ik de Christus ben, hebt u alreeds verstaan,
maar 't onbegrip ligt dik op uw gezichten.

Geen werelds rijk van vrede ga Ik stichten ...
Wie dat nog denkt, die wek Ik uit de waan!
Men zal Mij straks van hoogverraad betichten ...
de doodstraf wacht aan 't einde van de baan!

Mijn dood en lijden worden 't fundament
van heerlijkheid die daarna aan zal breken ...
Voor u en Mij en ieder die Mij kent,
zal dan de vloek voor altijd zijn geweken.
Gods vrederijk gaat straks voor ieder open,
die in Mijn spoor de kruisweg mee wil lopen!

woensdag – Hij was een lam, Enny IJskes-Kooger

Ze greep Zijn voeten met een teer gebaar
terwijl ze bukte om voor Hem te knielen,
en wiste met haar lange zachte haar
de tranen weg die op Zijn voeten vielen.

Haar liefde vond geen woorden en geen stem,
maar 't kostbaarst' wat ze had wou ze Hem geven.
Niets was te goed, niets was teveel voor Hem
Die haar terugbracht op de weg ten leven.

Er gaat een dof gemompel door de zaal
als zij de nardus op Zijn hoofd doet stromen.
Wat een verspilling! Had dit allemaal
de armen niet ten goede moeten komen?

Hij droop van mirre, en Hij dronk de wijn,
en at de spijs die Simons knechten brachten.
Hij scheen een vorst, zojuist gezalfd, te zijn,
maar was een lam, dat zich zou laten slachten.

donderdag – Witte donderdag, Ina van der Welle

De maaltijd staat gereed
de Gastheer treedt nu binnen
die als geen ander weet
de eindstrijd gaat beginnen.

Hij spreekt ze allen aan
dit is Mijn laatste maal
de verrader zal straks gaan
vanuit de bovenzaal.

Gedenk zo lang je leeft
met beker en met brood
dat mijn sterven leven geeft
redt van de eeuw'ge dood.

Wanneer je Mij verlaat
zal Ik Mijn offer brengen
voor de wereld die Mij haat
Mijn bloed gaan plengen

opdat het jullie reinigt
van zonden groot en klein
je door Mij geheiligd, witter
dan de witste sneeuw zal zijn.

zaterdag – Stille zaterdag, Cobie Verheij-de Peuter

de nacht is donker – hoor 't gehuil
geen stem – kan nu nog klinken
verbroken droom – verbroken dag
hoe bitter – is dit drinken

een twijg gebroken – van de stam
verslagen – afgelegd
mijn Redder – Heiland – Zoon van God
als mens – in 't graf gelegd

de steen – van 't graf – drukt op mijn hart
litteken – op mijn ziel
de dood – snijdt ál het leven af
dit is de nacht – die viel

hoe troosteloos – lijkt nu ons lot
hoe vormeloos – en leeg
dit is de nacht – van het verdriet
die al het wit – verzwieeg

.....

of ... gloort er nog – een sprankje hoop
van Hem die schiep – het Licht
belofte – door Zijn Woord – Zijn Zoon
waarvoor de dood – straks zwicht?

in 't donker – van immens verdriet
schijnt zwak – het ochtendlicht
de stilte zwijgt – ontsteek de kaars
en geef elkander zicht

de lange nacht – zál overgaan
dé nieuwe dag – geboren
het Licht der Wereld – opgestaan
het donker – heeft verloren!