



Stille week 2023

GOEDE VRIJDAG 7 APRIL: MATTEUS 27: 34-50
DE STRIJD GESTREDEN



- **Bijbellezing: *Matteus 27, vers 34-50 (NBV21)***
- **liedsuggesties:**

psalm 3:1 O. Heer, mijn vijand staat (NPB)

psalm 22:1,3,4 en 7 Mijn God, mijn God, waarom verlaat u mij (NPB)

liedboek 1973: 392: Blijf mij nabij

Liedboek 2013: 189: Mijn Verlosser hangt aan 't kruis

589A: o, lichaam van het Woord

187: Daar gaat een lam en draagt de schuld

Opwekking 614: Zie hoe Jezus daar loopt

Opwekking 775: Bij het kruis

Hervormde Bundel 1938 lied 46: Als ik in gedachten sta

Sela: Zie hoe Jezus lijdt voor mij



- Luisterlied:

Zie het lam: https://www.youtube.com/watch?v=exSjQ_PzwTQ
Daar aan het kruis <https://www.youtube.com/watch?v=cVtix7J77tU>

- Gedicht: En zij kruisigden Hem. .

Er staat een kruis op Golgotha...
Het trotse resultaat
van anti-godd'lijk machtsvertoon
en tomeloze haat.

Er lijdt een mens op Golgotha...
Straks buigt Hij stervend 't hoofd
en dan is bij de Zoon van God
de levensvlam gedoofd.

Er straalt een licht op Golgotha...
Het offer is volbracht!
Gods liefde heeft getriomfeerd;
de zonde is ontkracht!

Er zingt een lied op Golgotha...
Reeds zwelt het juichend aan
omdat de deur naar 't Vaderhart
wijd open is gegaan.

Er gloeit weer hoop op Golgotha...
De smart en schande wijkt
en 't kruis wordt tot een gloriekroon:
God heeft zijn doel bereikt!

- Doven van de Paaskaars

- We verlaten in stilte de kerkzaal