

Omschrijving: donderdag 14 april – een ministerspost?



Ter overdenking

De laatste avond samen. De traditionele avondmaaltijd aan de vooravond van Pesach. Het begint allemaal met een behoorlijk foute start. Discipelen hebben het een en ander geregeld: de zaal, de beschikbare plaatsen, het eten, de wijn: dat hoort allemaal bij de Paasrituelen.

Alleen is er niemand om de voeten te verzorgen, die vies zijn geworden van de stoffige wegen. En iedereen vertikt het om dit te doen voor de ander. Niemand wil de minste zijn. Dan maar met vieze voeten aanliggen op de banken rond de tafel. Tot Jezus opstaat en zijn mantel optrekt en zich klaar maakt om de voeten te wassen van de leerlingen. Het schaamrood moet ze toch op de kaken hebben gestaan: zij, de leerlingen worden bediend door de Meester.

Dit gebaar van Jezus is wel een heel grote les in nederigheid. Maar helaas wordt ook deze les niet begrepen. Ze krijgen onenigheid over de vraag wie het belangrijkste zal zijn in het naderende koninkrijk? Hoe kan je in je eigen bubbel zitten en niet de signalen opvangen die Jezus uitzendt! Muggenziften over de vraag wie welke ministerspost moet krijgen en of je wel of niet naast Jezus mag plaats nemen. Hebben ze dan niets geleerd over nederigheid? En hoe is het mogelijk dat je nog steeds denkt dat er een aards koninkrijk aan zit te komen door de Romeinen eruit te ranselen? Wat hebben ze eigenlijk in die laatste jaren geleerd over hoe Jezus sprak, hen onderwijs gaf en liet zien wat vrede betekent?

Jezus geeft ze een inkijkje in Zijn koninkrijk. Allereerst schetst Hij de machthebbers, die weldoeners worden genoemd. Maar dat zijn ze niet, want ze denken alleen aan zichzelf en dienen het volk niet. De echte leiders zijn zij die niet heersen maar dienen. Jezus keert het hier 180 graden om, zoals Hij al zo vaak heeft gedaan. Hijzelf is het voorbeeld van de dienende knecht van God. Dat “zichzelf het belangrijkste vinden” van de discipelen is torenhoog. Ze vinden dat ze heel wat zijn als de volgelingen van Jezus. Zij zullen heersers worden: let maar op! Wat hebben ze het ongelooflijk slecht begrepen. Vrede, Harmonie, Zachtmoedigheid, Liefde, Vreugde, Geduld, Vriendelijkheid, Goedheid, Geloof en Zelfbeheersing zijn juist de belangrijkste elementen van dat Hemelse rijk.

Niemand heeft hier door dat dit bekvechten Jezus' lijden ontzettend vergroot. Zo veel input gegeven en toch niets hebben geleerd.

Geen van de leerlingen kan vermoeden dat Jezus' lijden, sterven en opstanding zullen leiden tot een opleving van het geloof, maar ook ze de opmaat zijn tot felle vervolgingen. Velen van hen zullen een martelaarsdood sterven en niets krijgen van waar ze op aarde over hebben gedroomd en verwacht.

Toch geeft Hij perspectief aan dat laatste avondmaal. Jezus biedt ze een plaats aan in Zijn Koninkrijk, waar ze uitgenodigd worden aan Zijn tafel en zitten zullen op tronen.

Straks vergroten ze Jezus' lijden door Hem allemaal te verlaten in Gethsemané. Jezus' lijden en sterven was ook voor hen net zo hard nodig, ook al ging het helemaal mis, toen ze daar in die bovenkamer samen met Hem waren om het Paasmaal te vieren.

Uit de BIJBEL - Lukas 22:24-30 (HSV)

24 Er ontstond ook onenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn.

25 En Hij zei tegen hen: De koningen van de volken heersen over hen, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd.

26 Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient.

27 Want wie is belangrijker: hij die aanligt of hij die bedient? Is het niet hij die aanligt?

Ik echter ben in uw midden als iemand Die dient.

28 En u bent het die steeds bij Mij gebleven bent in Mijn verzoeken.

29 En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij beschikt heeft,

30 opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt.

