

Omschrijving: dinsdag 12 april – Profeet in eigen vaderstad



Ter overdenking

Jezus is weer in Nazareth. Fijn om weer thuis te zijn, zou je zeggen. Zeker na wat Hij heeft meegemaakt in de woestijn. 40 dagen alleen en dan op de proef gesteld worden door de duivel als je honger en dorst hebt. Jezus is na drie beproevingen door engelen opgevangen en heeft weer nieuwe kracht gekregen. In de Bijbel staat dat Hij gesterkt is door de Geest.

En nu is Hij terug gegaan naar Galilea en gaat daar door de dorpen en steden. Hij leert de mensen in de synagogen en wordt door iedereen gewaardeerd. Onduidelijk is of Jezus dan al wonderen verricht, al wordt daar wel in het vervolg door Hem zelf op gezinspeeld.

En dan komt Hij in het dorp waar Hij is opgegroeid.

Wat zou dat mooi moeten zijn om zo tussen bekenden te lopen.

Hij: de zoon van bouwondernemer Jozef.

Ze moeten Hem toch allemaal kennen uit de tijd dat Hij daar rondwandelde.

Dat Hij speelde met leeftijdgenootjes en later klusjes deed voor vader Jozef of hem hielp bij het timmerwerk.

Maar nu is het een andere Jezus: een regionale bekendheid, waar de verhalen over Hem ook hen bereikt hebben.

De timmermanszoon die grote bekendheid krijgt door zijn wijsheid en de wonderen die hij doet in de plaatsen rond het meer van Galilea.

Sabbath: de rustdag is de dag om bij uitstek te zien en te horen wat de timmermanszoon allemaal weet en kan!

Jezus is gewend om naar de synagoge te gaan op deze dagen, dus ook hier.

En zoals dat er aan toegaat in de synagoge, mag iedereen die Zoon der Wet is het Woord nemen.

Er zijn wel priesters, maar anders dan bij ons, mag iedere man uit de Bijbel lezen en daar zijn gedachten over laten gaan.

Jezus krijgt de boekrol van Jesaja aangereikt. Hij leest het gedeelte uit Jesaja 61.

Daarin staat: de Geest des Heren rust op mij.

En....

Om aan armen het goede nieuws te brengen,

Om gevangenen vrijlating te voorzeggen,

Om blinden weer zicht te geven

Om onderdrukten vrijheid te geven

heeft Hij mij gezonden.

Het is een genadejaar dat God zal geven.

Tot dus ver is er nog niets aan de hand. Jezus vertelt de aanwezigen dat dit in vervulling is gegaan.

De mensen in Nazareth smullen van deze positieve woorden. Wat vertolkt Jezus dat allemaal prachtig.

Is dit de zoon van Jozef? Buitengewoon!

Maar dan betreft Jezus deze woorden op zichzelf en slaat de stemming om.

Jezus vertolkt een vraag, die velen misschien niet durfden uit te spreken: het spreekwoord "dokter, genees uzelf".

Hij legt het uit. Jullie zullen wel gehoord hebben wat ik allemaal in Kapernaum en omgeving heb gedaan en jullie verwachten ook dat ik die dingen hier zal doen.

En dan volgen die bekende woorden, die later een uitdrukking zijn geworden: een profeet wordt in eigen land niet geëerd. Het klinkt als: alles wat ik hier zou doen is vergeefse moeite.

Jezus trekt de vergelijking met Elia en de 3 jaar dat het volk geen regen kreeg maar wel hongersnood. Een weduwe in Libanon krijgt wel via Elia wat Israël wordt onthouden.

En dan zie je uit de reacties dat mensen Jezus totaal niet begrepen hebben. Ze zien hier niet de Zoon van God, maar zien Hem nog steeds als dat jochie van de timmerman

Ze herinneren zich dat gewone kind uit het dorp, dat nu blijkbaar buiten zijn schoenen loopt van verwaandheid.

Wie denkt deze Jezus wel niet dat Hij is?

Aan de wijze waarop Jezus hier in de synagoge predikt, zie je ook al bijna dat Hij dat onbegrip heeft voorzien.

Hij voelt intuïtief aan dat ze op het verkeerde spoor zitten.

Ook dit is lijden voor Jezus: uitgekotst worden door de bevolking van Zijn dorp, waar Hij is opgegroeid, omdat ze niets hebben begrepen van zijn missie op aarde.

Het begin van Jezus' prediking

14 En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving.

15 En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.

Jezus in Nazareth verworpen

16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.

17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:

18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,

19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.

20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.

21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.

22 En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Hij niet de Zoon van Jozef?

23 Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad.

24 Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad.

25 Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land, en naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfath bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe.

27 Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.

28 En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,

29 en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.

30 Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg.

