

## Omschrijving: maandag 11 april - de 12 jarige Jezus



### Ter overdenking

Op naar Jeruzalem! Jezus heeft er naar uitgekeken, want Hij gaat met zijn familie naar Jeruzalem voor het Pesachfeest.

Pesach noemen wij Pasen en dat is het feest waar gevierd wordt dat het volk van Israël uit Egypte is bevrijd, zo'n 1500 jaar eerder.

Als je in die tijd een kijkje zou kunnen nemen, dan zou je aan elk deurkozijn bloed zien van een lammetje. Als de vaders geen bloed aan de deurposten zouden smeren, dan zou de doodsengel niet aan hun huis voorbij gaan

voorbij ging en dan zou de oudste zoon sterven.

Na die doodenge nacht trekt het volk Israël uit Egypte en gaat op weg gaan naar het Beloofde Land.

De Egyptenaren hebben geen bloed gesmeerd om de deur, waardoor al hun eerstgeboren kinderen moeten sterven.

Sinds het volk in Israël woont gaan ieder jaar tienduizenden mensen naar Jeruzalem om dat feest te vieren. Zelfs vanuit het buitenland komen Joden speciaal voor dit feest naar het Heilige Land.

Voor Jezus is het wel een heel bijzonder jaar, want Hij is 12 jaar oud geworden.

Als je 12 bent geworden mag je in de synagoge voorlezen uit de Thora: dat zijn de vijf boeken van Mozes.

Je doet dan bar mitswa: dat betekent zoon der wet.

En die wetten, die 10 geboden, staan in de Thora!

Geen wonder dat het spannend is voor de jonge Jezus.

Uit Nazareth is het een reis van meerdere dagen door de Jordaanvallei en dan bij Jericho omhoog naar Jeruzalem.

Het is geen vakantiereis maar meer een jaarlijkse bedevaart, al zal er onderweg met andere kinderen zijn opgetrokken en al lopend gespeeld.

Alhoewel? Jezus is heel anders dan de andere kinderen.

Dat zien we overduidelijk in het vervolg van dit hoofdstuk.

Het Pesach is in die tijd voor velen een feest van meerdere dagen tot een week in Jeruzalem met veel bezoeken aan familie, vrienden en natuurlijk ook naar de tempel.

En dan raken zijn ouders Hem kwijt.

Vreemd eigenlijk dat Jozef en Maria er al vanuit gingen dat Jezus wel in hun reisgezelschap zou zitten. Ze hebben Hem de hele dag niet gezien.

Pas laat ontdekken ze dat Hij vermist wordt.

We zouden tegenwoordig een amberalert uit laten gaan en de politie inschakelen.

In die tijd moest je terug naar de plek waar je iemand het laatste had gezien: Jeruzalem.

Een dag naar huis reizen betekende nu een dag terug en dan ook nog een dag zoeken in Jeruzalem.

Wat een onrust en wat zullen Jozef en Maria bezorgd zijn geweest.

Waar moet je zoeken? Hadden ze gelogeerd bij familie of kennissen?

Waar had Jezus met andere kinderen rond gelopen?

Je denkt toch niet gelijk aan de tempel? Dat is een plek die meer voor volwassenen is bedoeld.

En toch vinden ze daar Jezus, die in alle rust in één van de kamertjes in de tempel zit.

In het huis van de Vader zit Hij rustig te luisteren naar die Bijbelgeleerden.

En hoe jong Hij ook is: Hij durft zelfs vragen te stellen.

Moeilijke vragen zelfs, waarover die Bijbelgeleerden zich verbazen.

Die wijsheid moeten zijn ouders toch al eerder hebben ontdekt?

Ze moeten toch al lang weten dat Hij zo heel anders is dan alle andere kinderen?

Wij zouden in onze tijd zeggen dat Jezus wel heel wijs was voor Zijn leeftijd.

En als de bezorgde ouders boos tegen Jezus uitvallen is Hij blijkbaar niet onder de indruk.

Jezus geeft zijn ouders zelfs een standje.

Weten jullie dan echt niet dat ik (nu al) bezig moet zijn met de dingen van de hemelse Vader, nu ik in Zijn huis ben?

Jezus voelt heel erg dat Hij niet begrepen wordt: zelfs niet door Zijn ouders, die hem toch al heel wat jaartjes meegemaakt hebben.

Snappen ze dan echt niet waarom Hij op aarde is?

Zijn ze vergeten dat dit al door de engel is verteld?

Jezus geeft hier in een paar zinnen aan wat belangrijk is in het leven: bezig zijn met de dingen van God.

Wat moet het Hem pijn hebben gedaan dat zelfs zij Hem niet begrijpen!

41 En Zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem.

42 En toen Hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren,

43 en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het Kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter zonder dat Jozef en Zijn moeder het wisten.

44 Maar omdat zij dachten dat Hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver, en daarna zochten zij Hem onder de familieleden en onder de bekenden.

45 En toen zij Hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten Hem daar.

46 En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde.

47 Allen die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn verstand en antwoorden.

48 En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: Kind, waarom hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.

49 En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?

50 En zij begrepen het woord niet dat Hij tot hen sprak.

51 En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart.

52 En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.

